

vanaf 16 april 2019



**CURSUS**

# Met een goed verhaal de kansel op ...

**Permanente Educatie**  
Predikanten, theologen  
en kerkelijk werkers

*een training in het hervertellen  
van een bijbels verhaal als preek*

Verhalen vertellen is een van de krachtigste vormen van menselijke communicatie. Niet voor niets bestaat tweederde van de Bijbel uit verhalende teksten. Zou een verhaal ook een goede preekvorm zijn?

In Indonesië wordt verhalen vertellen ingezet bij evangelisatie. Samen met kerken daar heeft Verre Naasten het project CERIA ontwikkeld. Dit project brengt aan de hand van kijk- en vertelboekjes Bijbelverhalen tot leven. Naast de boekjes omvat het project ook training van voorgangers.

In aansluiting bij CERIA biedt PEP een training in het hervertellen van bijbelse verhalen in een homiletische setting in de Nederlandse context. Door voorbeelden, reflectie en oefening leer je als deelnemer een bijbels verhaal zo opnieuw te vertellen, dat het een preek wordt.

Na de training ga je als deelnemer voor in een Gkv-kerkdienst op een mission-zondag in de regio Overijssel (een andere kerkdienst kan in overleg worden gekozen). Daarbij wordt gebruikgemaakt van de Indonesische bijbelplaten van het CERIA-project. Op deze manier wordt de ervaring in verhaalculturen zoals in Indonesië een verrijking voor prediker en hoorders in Nederland.

**MEER INFORMATIE**  
[www.pepredikanten.nl/preekverhaal](http://www.pepredikanten.nl/preekverhaal)

## **DOCENTEN**

**Kees van Dusseldorp**  
**Jan-Matthijs van Leeuwen**

## **PRAKTISCHE INFORMATIE**

### **KOSTEN**

€ 195,- p.p. (studenten TUK gratis)

### **CURSUSDAGEN**

16 april en 7 mei 2019, van 9.30 tot 12.30 uur, aansluitend lunch

### **UITERSTE INSCHRIJFDATUM**

2 april 2019, via  
[www.pepredikanten.nl](http://www.pepredikanten.nl)

### **LOCATIE**

Theologische Universiteit Kampen

### **AANTAL DEELNEMERS**

min. 4 - max. 15

### **OMVANG 1,5 EC**

Credits voor studenten: certificaat,  
één preek uit Ma2PL-pakket  
Credits voor predikanten: PEP-certificaat

### **I.S.M.**

**VERRE NAASTEN**   
— geloof delen wereldwijd —



**een bijbels verhaal op  
een verantwoorde manier  
opnieuw vertellen, zodat het  
een preek wordt**

**voorgaan in een kerkdienst  
op Mission-zondag**

**vergroten van  
preekvaardigheid**